



voor m/v/x op zoek naar
vertrouwen bij levensvragen



Het dilemma rond de kinderwens

Je twijfelt over de keuze voor het moederschap of vaderschap. Deze keuzevrijheid maakt het er niet eenvoudiger op. Volg je je verstand of je gevoel? En wat zeggen beiden jou dan?

We besteden aandacht aan factoren die jou belemmeren en elementen die jou drijven. We kijken naar de invloed van familiebanden op jouw kinderwens, we werken rond je beeld van de moeder- en vaderrol, we staan stil bij je gevoel en werken rond jouw doelen en verlangens. Zo verwerf je diepere inzichten, waardoor jouw persoonlijk antwoord op deze levensvraag verder vorm krijgt en je de knoop kan doorhakken en kiezen voor wat bij jou past.

Dinsdag 3 maart 2020 19.30u – 22.00u

Contactmoment ongewenste kinderloosheid

Je hebt een weg afgelegd om jouw kinderwens trachten te vervullen. De periode van vruchtbaarheidsbehandelingen is ten einde. Of je bent kinderloos door de loop van het leven: je ontmoette niet de juiste partner, je kinderwens stak pas laat de kop op, je gezondheid speelde je parten, je partner zag kinderen niet zitten of had al kids, ... Je merkt dat het lastig is om er met anderen over te praten, om mensen te vinden die begrijpen hoe het voelt. Je vraagt je af, hoe moet ik verder, zonder kinderen van mezelf?

Tijdens deze voormiddag krijgt jouw niet-erkend verlies een plaats. Dit helpt je om je verdriet te verwerken. Zo krijgt je niet-vervulde kinderwens een plek. Je hoeft je verlies niet los te laten, je leert het anders vasthouden. Ook het effect van kinderloosheid op jou of op je relatie krijgt aandacht. Je geeft jezelf een stem door je verhaal te doen. Zo krijgt het bestaansrecht. En je ontvangt begrip en erkenning. Je voelt je gesteund en gesterkt, en je hebt meer vertrouwen in de toekomst.

Zaterdag 21 maart 2020 10.00u – 12.30u

Locatie: Saam, Hagelandkaai 40, Gent

Schrijf je in met korting: 29€ (ipv 35€)

Inschrijven www.deveelsprong.be